

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΟΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

ΧΙΟΣ - ΤΡΙΚΕΡΙ - ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ - ΑΪ-ΣΤΡΑΤΗΣ

1948-1954

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: ΚΑΤΙΝΑ ΣΗΦΑΚΑΚΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΟΡΙΣΤΕΣ
ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

ΧΙΟΣ
ΤΡΙΚΕΡΙ
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ
ΑΪ-ΣΤΡΑΤΗΣ
1948-1954

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: KATINA ΣΗΦΑΚΑΚΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ 1996

© Copyright Σύλλογος Πολιτικών Εξορίστων Γυναικών – Θανάσης Καστανιώτης
Αθήνα 1996

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.
Ζαλόγγου 11, 106 78 Αθήνα
☎ 330.12.08 – 330.13.27 FAX: 384.24.31

ISBN 960-03-1722-4

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με τιμά η πρόταση που μου έγινε να προλογίσω το φωτογραφικό λεύκωμα που αναφέρεται στα στρατόπεδα των εξορίστων γυναικών (Χίος - Τρίκερι - Μαχρόνησος - Αϊ-Στράτης) κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και τη μετεμφυλιοπολεμική (τα «πέτρινα χρόνια»), όπως έχουν ονομαστεί στην ελληνική λογοτεχνία και κινηματογραφία), και προφανώς έχει κάποια σχέση με τη συμμετοχή μου στη δημοσιογραφική εκστρατεία κατά της Μαχρονήσου και των άλλων κατέργων (Γιούρα, Χίος, Τρίκερι, Αϊ-Στράτης), όπου δολοφονούνταν και βασανίζονταν απάνθρωπα δεκάδες άντρες, γυναίκες και παιδιά.

Οι γυναίκες κρατούμενες (κατάδικες, υπόδικες και εκτοπισμένες) υπέστησαν ίσως μεγαλύτερα μαρτύρια από τους άντρες, γιατί πέρα από τα σωματικά βασανιστήρια αντιμετώπιζαν και ηθικά (με βιασμούς, απόπειρες βιασμών και άλλων βάναυσων προσβολών και εξευτελισμών), και οι μητέρες ζούσαν παράλληλα και την τραγωδία των παιδιών τους μέσα και έξω από τις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ας μη λησμονούμε ότι εκτός από τις εκατοντάδες μικρά παιδιά που είχαν μαζί τους, πολλά παιδιά γεννήθηκαν μέσα στις φυλακές και στους τόπους εξορίας και ότι κρατούμενες γυναίκες μάθαιναν στη φυλακή ή στα στρατόπεδα ότι σκοτώθηκαν οι άντρες ή τα παιδιά τους στον εμφύλιο πόλεμο.

Στο στρατόπεδο της Χίου βασανίστηκαν 1.350 περίπου γυναίκες. Γερόντισσες που μόλις έσερναν τα πόδια τους, μαθήτριες που τις είχαν αρπάξει από τα θρανία τους, μωρομάνες με ένα και δυο μωρά στην αγκαλιά, παντρεμένες που είχαν αφήσει πίσω τους τις οικογένειές τους να παραδέρνουν και να σκορπίζονται. Κι ανάμεσά τους 120 παιδιά, να υποφέρουν μαζί τους κάτω από σκηνές με ζέστη, με ανυδρία, πείνα, αρρώστιες, αλλά και με κρύο και βροχές και θύελλες και παγωνιές. Κι όμως αντιστάθηκαν στις καθημερινές πιέσεις και απειλές μέχρι τον Απρίλη του 1949 που τις μεταφέρανε στο Τρίκερι, όπου τελικά συγκεντρώθηκαν 1.200 και πλέον εξόριστες και 2.000 «προληπτικά» κρατούμενες (από τις περιοχές που ο στρατός διέτασσε την εκκένωσή τους).

Οι συνθήκες της κράτησης στο νέο αυτό στρατόπεδο ήταν ακόμη χειρότερες, αλλά η τραγωδία κορυφώθηκε στη Μακρόνησο.

Από τις 15 Νοέμβρη 1949 το Τρίκερι είχε υπαχθεί στον «Οργανισμό Αναμόρφωσης Μακρονήσου», στο ΕΣΑΓ (Ειδική Σχολή Αναμόρφωσεως Γυναικών!), στο φοβερό αυτό οργανισμό βιασμού των συνειδήσεων που λειτούργησε με τη συγκεντρωμένη πείρα των χιτλερικών στρατοπέδων, της βρετανικής αποικιοκρατίας και του αμερικανικού γκαγκστερισμού.

Οι γυναίκες όμως αντιστάθηκαν και στην ωμή βία και στην ατμόσφαιρα της ψυχικής αγωνίας, του τρόμου και του άγχους, στη σατανική συμμαχία των δημίων και της σκληρής φύσης του νησιού, όπου όλοι οι άνεμοι λυσσομανούν επάνω στα βράχια του και σηκώνουν το χώμα σ' ένα κόκκινο σύννεφο και εκσφενδονίζουν τα χαλίκια ορμητικά τόσο, που να μαστιγώνουν όποιον βρουν στο δρόμο τους.

Τον Αύγουστο 1950 οι μισές περίπου (όσες δεν υπέγραψαν «δήλωση μετανοίας») μεταφέρθηκαν και πάλι στο Τρίκερι, επειδή η κυβέρνηση αναγκάστηκε από τη διεθνή κατακραυγή να καταργήσει το στρατόπεδο της Μακρονήσου. Το ποσοστό αυτό (50% περίπου) είναι πολύ ανώτερο από το ποσοστό των κρατουμένων αντρών που άντεξαν. Εκεί άρχισε η σταδιακή απόλυση και τον Απρίλιο 1953 είχαν μείνει μόνο 19 γυναίκες με φρουρά 10 χωροφυλάκων. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, μαζί με νέες κρατούμενες μεταφέρθηκαν στον Αϊ-Στράτη, όπου έκλεισε ο φοβερός αυτός κύκλος του μαρτυρίου.

Μερικές από τις ηρωικές αυτές γυναίκες έχουν περιγράψει όλες τις άγριες φάσεις της «μάχης της αξιοπρέπειας» που έδωσαν οι κρατούμενες στις φυλακές και στα στρατόπεδα από το 1947 έως το 1953 σ' ένα βιβλίο που γράφτηκε με βάση τα «θαυμένα τετράδια», σημειώσεις που είχαν κρύψει σε κουφάλες δέντρων ή και μέσα στη γη στο Τρίκερι. Είναι δυνατές και συγκινητικές οι περιγραφές, αλλά οι εικόνες καμιά φορά περισσότερο. Το λεύκωμα με τις φωτογραφίες που σώθηκαν είναι μια σημαντική προσφορά, ένα ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο των αγώνων του ελληνικού λαού και ειδικότερα των αγώνων των Ελληνίδων. Βλέποντας τις εικόνες αυτές ανατριχιάζω από συγκίνηση και εκφράζω άλλη μια φορά το θαυμασμό μου προς τις Ελληνίδες αγωνίστριες για την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια και την αντοχή τους στον αγώνα τους για την Ειρήνη, την Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ

(27 Ιανουαρίου 1950)

Έμενε ακόμα να διασχίσουμε με τα οπλιταγωγά μια στενή λουρίδα θάλασσα για να φτάσουμε στη Μακρόνησο. Μπροστά στα μάτια μας απλωνότανε πια καθαρά η σκούρα στενόμακρη ξέρα. Τώρα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις τρεις (επικράτειες) που αποτελούν τα τρία τάγματα, χωρισμένα μεταξύ τους με μεγάλες έρημες εκτάσεις γυμνής γης.

Πίσω μας έφευγε το Λαύριο και οι ακτές της Αττικής, η υγρή απόσταση που μας χώριζε απ' το Μακρονησιώτικο βράχο μίκραινε και τ' άσπρα μεγάλα γράμματα από ασβέστη στην πλαγιά του βουνού ξεχώρισαν πια καθαρά φωτισμένα από ένα χλομό ήλιο: «ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ». «ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΠΛΑ!»

Στο κέντρο του νησιού φάνταζε μία μεγάλη βασιλική κορόνα. Το οπλιταγωγό έπλεε προς το μεσαίο τάγμα. Διαβάσαμε μια επιγραφή σε μια λοφοπλαγιά, πάνω από τις ίσιες γραμμές που σχημάτιζαν τ' αντίσκηρα: ΑΕΤΟ.

Δεν ξέραμε τι σήμαιναν εκείνα τα γράμματα, που δεν τα βλέπαμε ωστόσο για πρώτη φορά. Τα χαμέ ξαναδιαβάσει τους τελευταίους μήνες πάνω στα φάκελα που μας έστελναν οι συγγενείς μας από τη Μακρόνησο, δίπλα σε άλλα ακατανόητα συμπλέγματα κεφαλαίων (ΑΕΤΟ) ΕΣΑΙ, ΣΤΓ... κλπ.), ακριβώς κάτω από το όνομα του αποστολέα και δίπλα στη σφραγίδα της λογοκρισίας: «ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣ ΕΛΛΗΝ!»

Πόσες φορές δε σκύψαμε πάνω από κείνα τα γράμματα των τελευταίων μηνών, τα μελαγχολικά, τα ανεξήγητα, τα γεμάτα μυστήριο και πόνο. Το μόνο που μπορούσαμε να καταλάβουμε ήταν ότι τους δεσμώτες του Μακρονησιού τους χώρισαν σε τρία συγκροτήματα, σε τρεις μυστηριώδεις τόπους βασανισμού που είχαν τα ονόματα ΑΕΤΟ, ΒΕΤΟ, ΓΕΤΟ.

Και να που από το ΑΕΤΟ δε μας χώριζαν πια παρά λίγες εκατοντάδες μέτρα θάλασσα.

Εκείνο το πλησίασμα στο νησί του τρόμου μάς έκανε να ριγήσουμε. Είχαμε ακούσει με ποιο τρόπο υποδέχονταν τις αποστολές των αντρών κι αναρωτηθήκαμε: Θα γίνει το ίδιο και με μας; Θα χυμήξει απάνω μας ένα λεφούσι από βασανιστές και θα μας χλευάσει και θα μας φτύσει στο πρόσωπο και θα μας μαστιγώσει με τους βούρδουλες μόλις πατήσουμε το πόδι μας στη στεριά, πριν προφτάσουμε να πάρουμε ανάσα; Τούτο το ερώτημα στριφογύριζε ακόμα στη σκέψη μας όταν το οπλιταγωγό άραξε στη μικρή προβλήτα του ΑΕΤΟ.

Δεν πρόφτασε καλά καλά να πέσει η μεγάλη μπούκα-πόρτα γέφυρα ανάμεσα στο σκάφος και στη στεριά και όρμησαν μέσα στο πλοίο μερικοί αξιωματικοί και αλφαριτές. Μας εξέτασαν με το άγριο βλέμμα τους και διατάξανε:

— Παραταχθείτε σε πεντάδες!

Αμέτρητοι φαντάροι και αξιωματικοί, μιλιούντα άνθρωποι συναγμένοι περίμεναν για την «υποδοχή». Τους κοιτάζαμε με ανησυχία περιμένοντας να χυμήξουν κατά πάνω μας. Αντί όμως αυτό, οι φαντάροι αρχίσανε να τραγουδούν:

«Από κάθε γωνιά σου, Ελλάδα
μαζεμένοι σ' αυτό το νησί¹
στο μεγάλο σχολείο σου πατρίδα
που το λεν ΑΕΤΟ-ΕΣΑΙ...»

Η μέρα ήταν χρύα. Τα δόντια μας κροτάλιζαν ακατάπαυστα, θες από την αϋπνία και το ξεροβόρι, θες από την αγωνία που μας έσφιγγε.

Οι φαντάροι συνέχιζαν το τραγούδι τους:

«Μολυσμένη ως τώρα η ψυχή μας
θέλει βάπτισμα ξανά εθνικό. Ναι, εθνικό!
φόβο πια δε θα έχει η φυλή μας
απ' τον άτιμο κομμουνισμό!...»

Ο Καστρίτσης, ο λογαργός της Α.Μ., μας πλησίασε:

— Παραταχθείτε σε εξάδεξ! ούρλιαξε.

Πήραμε τα μωρά στην αγραλιά, βοηθήσαμε τις γιαγιάδες να σταθούνε όρθιες και μπήκαμε σε φάλαγγα. Αρχίσαμε να βαδίζουμε με τις καρδιές σφιγμένες. Ο Βασιλόπουλος φωνάζοντας να μας εξετάζει με προσοχή, εξάδα την εξάδα, καθώς περνούσαμε μπροστά του. Ακούσαμε τούτο το διάλογο ανάμεσα στους αξιωματικούς:

— Πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε διοικητά;

Ο Βασιλόπουλος, που 'χε κιόλας ζυγίσει την αντοχή μας με το έμπειρο μάτι του, δε δυσκολεύτηκε να δώσει την απάντηση:

— Το πολύ υπόθεσις δέκα ημερών! Δε θα μας κουράσουν περισσότερο.

Βγήκαμε πάνω σ' ένα δρόμο και βαδίζαμε ανάμεσα από τις θλιβερές μάζες των «αναμορφωμένων». Όλοι μας κοίταζαν περίεργα, μην τολμώντας να μας μιλήσουν. Ήτανε η πρώτη φορά που βλέπανε γυναίκες πάνω στους ματωμένους δρόμους του Μακρονησιού. Στα τέσσερα τελευταία χρόνια που απλωνόταν η ζωή του Μακρονησιώτικου κάτεργου, εδώ δεν έφερναν παρά μονάχα άντρες: ναύτες, φαντάρους, αξιωματικούς και τέλος πολίτες, φυλακισμένους και εξόριστους. Κι αυτή εδώ η πορεία μιας ταλαιπωρημένης φάλαγγας γυναικών ήτανε, χωρίς άλλο, μια δυσάρεστη, ίσως ακόμα μια τραγική ποικιλία στη σκληρή ζωή των δεσμωτών της Μακρονήσου.

Όλοι τους ήζεραν τις μας περίμενε...

Τα μεγάφωνα έλεγαν:

— Γυναίκες! Δεν αρμόζουν στα δικά σας χέρια οι αλυσίδες του κομμουνισμού!

— Ελληνίδες! Γυρίστε και που η φωτιά του πατρικού σπιτιού καιέι!

— Ως πότε θα γυρίζετε στα ξερονήσια! Οι αρχηγοί σας εξοντώθηκαν! Τι περιμένετε;

— Ελληνίδες, ζητήστε τη συγγνώμη της πατρίδος! Είναι μεγαλύκαρδη μητέρα η Ελλάδα και θα σας δώσει τη συγγνώμη της. Ζητήστε την!

Όλο το νησί βούιζε παράξενα, απειλητικά.

Από το βιβλίο Στρατόπεδα Γυναικών

Αθήνα 1975, σελ. 329-339

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ

1950

ΤΟ ΡΥΤΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Η Ελένη έχασε τα γναλιά της κάποια νύχτα επίθεσης στη Μακρόνησο. Τα έβγαζε πάντα σ' αυτές τις περιπτώσεις, για να προστατέψει τα μάτια της και τα ίδια τα γναλιά.
Έτσι κι αλλιώς το σκοτάδι ήταν σκοτάδι. Οι άνθρωποι, σκιές χωρίς πρόσωπο,
σαλεύανε σ' έναν εφιάλτη εντός τόπου και χρόνου.

Στις δοκιμασίες αυτές κρατούσε τη Ζωή από το χέρι. Η Ζωή η Πειραιώτισσα ήταν συντροφιά της. Της άρεσε αυτή η αδρή κοπέλα. Την εμψυχώνανε τ' αστεία της, καθάριζαν
το νου της από το άγχος των ερωτημάτων, τα πειράγματά της.

Τ' ανοιχτόχωρα μάτια της Ελένης, που σπιθοβολούσαν από τη διάροια, την πραότητα
και την ανησυχία, εκφράζανε τους φόβους αλλά και την ευγένεια της ψυχής.
Δεν επαρκούσαν όμως. Ήταν συνεχώς δακρυσμένα, κακοπαθημένα από την κόκκινη
σκόνη και τον άνεμο. Τα γναλιά της τσαλαπατήτηκαν σίγοντα ανάμεσα στα άχνα
που ήταν σκόρπια στο δάπεδο της σκηνής και χρησίμενα για στρώμα.

Συντρίφτηκαν από άρβινλα βίαια, μανιακά.

Οι φακοί που της έδιναν τον κόσμο για να την παρηγορεί στη φιλακή της έγιναν άμμος.
Όλα όμοια, λίγα μέτρα απ' αυτήν, θολά, αβέβαια, ίσως γελαστά, ίσως παραμένα από την
αναπόληση, αλλά μια μάζα εξαιτίας της μεγάλης μωαπίας της.

Σχήματα, χρώματα στον ονρανό και στη θάλασσα, που εκείνη εξακολούθούσε
να παρατηρεί και να επικαλείται, τα είχε στερηθεί.

Αλλά κάποτε, από χέρι σε χέρι, έφτασε στο στρατόπεδο ένα νέο ζευγάρι γναλιά
για την Ελένη. Η Ζωή πήρε το δεματάκι και τρέχοντας ενθουσιασμένη το πήγε
στη δασκάλα της που υπεραγαπούσε. Που για το χατίρι της μάθαινε
ακόμα και τους κανόνες της γραμματικής και τον συντακτικόν. Συγκινημένη εκείνη
το ξετύλιξε αμέσως. Τα γναλιά ήταν στα μέτρα της. Η παραγγελία πήγε
στους δικούς της με το παράνομο ταχυδρομείο κι εκτελέστηκε με ακρίβεια.
Τα φόρεσε με χέρια που έτρεμαν, είδε τις συντρόφισσές της να της χαμογελούν,

να την πειράζουν και να τη συγχαίρουν. Περπάτησε ως την έξοδο της σκηνής
και κοιτάζοντας πέρα αναφώνησε: «Α! Το ρυτίδωμα της θαλάσσης!»

Έτσι είπε η Ελένη και με τα καθαρά ωραία ελληνικά της εθώπευσε
τη μολυβένια θάλασσα του Λαύριου, την πικροκυματούσα. Και τότε σηκώθηκαν
κύματα ανθόριμης γέλιου, γέλιου λυτρωτικού μέσα στη σκηνή, και η φράση της
έμεινε παροιμιώδης. Άλλα εκείνη, άκακη πάντα, χάρηκε που έγινε αφομή να ευθυμήσουν
οι κρατούμενες φίλες της. Μπορούσε τώρα να τα βλέπει όλα και στα σωστά τους
περιγράμματα: το ωχοό πρόσωπο της Μαρίας απέναντι, την πέτρινη μάσκα στα ωραία
χαρακτηριστικά της Λονίζας, τον ίκτερο της Λίζας, τις αποικίες της μύγας
πάνω στα στρωσίδια και τα σκεύη. Τα μάτια της τώρα εκπέμπανε ζωηρή
την ανησυχία και την αγωνία. Την αγρύπνια της σκέψης, την αμφιβολία.

Η Ελένη ήταν κάτισχη και ωχοή, ωστόσο πάντα κατάφερε να μένει καθαρούτυμένη
και κομψή. Την έβλεπα σε διαρκή ένταση. Τη βασάνιζαν διλήμματα
— όχι τόσο για τον εαντό της, μα γι' αυτό το κακότυχο πλήθος
— των γυναικών και των παιδιών — που ζόντε μέσα στη βαθβαρότητα.
Αδυνατούσε ν' αφεθεί στο αστείο και να χαλαρώσει, παρά την προσπάθεια
της παρέας της. Ήταν δοσμένη άνευ όρων, παρά τις αμφιβολίες,
στη βαριά μοίρα που σημάδεψε τη γενιά της. Και έμελλε από τότε να μείνει
για πολλά χρόνια εκτοπισμένη στα νησιά. Στα περιώνυμα εκείνα νησιά
που ο Κάλβος, ο εκλεκτός της ποιητής τον οποίο συχνά εδίδασκε, ονόμασε Ηφαίστεια.

B. ΘΕΟΔΩΡΟΥ



Γυναίκες στο ΑΕΤΟ-ΕΣΑΓ, πρότο Τάγμα Μαχονήσου, σε ξεχωριστό «κλωβό».



Πρώτη από αριστερά: η καπετάνισσα Φώτω, η Αθηνά, η Ελένη, η Μαρούλα, η θεία Τρούμαν. Καθιστές η Αγαθή και η Πλούσια. Στο βάθος φαίνεται η θάλασσα των Λανγίων και τα βουνά της Αττικής.

Στον κλωβό των γυναικών
(ΕΣΑΓ - Ειδική Σχολή Αραμόσφωσις Γυναικών).
Στο βάθος τα δύο θέατρα.



Κατεβάζουν τα σκονπίδια (η Κατίνα, η Πόπη και
η Ονδανία). Αριστερά κατά μήκος: Οι σκηρές των
γυναικών και οι άδειδρες πλαγιές των νησιών.





Τι να ζει σήμερα το βαρέλι των σκοντιδιών;
Είναι το κρυφό ταχυδρομείο. Κάθε πρωί το
αδειάζουν οι χρατούμενοι από το ΕΣΑΙ (Ειδική
Σχολή Αναμόρφωσης Ιδιωτών). Κάτι αφήρουν.



Τοπίο Μακρονήσου και ποτέλες. Άροιξη 1950.

*Τούρκες καταγής σκυνφτές, για να προστατέψουν
το πιάτο τους από τον άγριο.
Πίσω τους τα μαγειρεία.*



*Αγγαρεία στα μαγειρεία.
Συζητούν, σχολιάζουν, μαθαίνουν νέα.
«Το ακούσατε; Όλη η Μακρόνησος
ψήφισε «Δημοκρατική Παράταξη!»
(Οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.)*





Φυσάει πάντα σ' αυτά τα μέρη. Ο άνεμος μαστιγώνει τους ανθρώπους και τους τρελαίνει.



Κρατιούνται σφιχτά να μην τις πάρει ο άνεμος.
Πάνε για συσσίτιο. Η Νανά, η Κατίνα, η Ελένη.



Τι κοίταζε το Κατινάκι πέρα από το σύρμα;
«Περούνσαν οι τιμωρημένοι από τη χαράδρα»,
μας είπε.



«Ηρθαν οι γυναίκες - Άρθισε το νησί».



Ήρθε το νδροφόρο! Συναγερμός στις σκηνές.
Για την παραμικρή παράβαση, στέρηση του νερού.



Η χορωδία μαζεύτηκε να τραγουδήσει:
«Φύσ», αγεράκι δροσερό,
μες στων δεντρών τα φύλλα...»



Μοιράζοντας το νερό με προσοχή. Αριστερά «τοίχος»
από κοντιά της UNRA.



Γυναίκες και παιδιά στα μαύρα βράχια.



Στον απάνθωπο τόπο. Στο νησί της τιμωρίας.



Πλέονταν την «Καλλιόπη». Στο βάθος η εκκλησία, το διοικητήριο και τα άλλα κτίρια.



Τι νέο μάς έφερε η Λεμονία; (Πρώτη όρθια δεξιά.) «Θα φύγουμε τον άλλο μήρα μαζί με τους δικούς μας από το ΒΕΤΟ. Θα πάμε στα σπίτια μας».



Διαμαρτυρία προς τον ονόματο
και προς τους ανθρώπους
για βροχή και ελευθερία.



Ο στρατός «καθάρισε» το νησί ξεριζώνοντας
τους θάμνους. Ένα κίτρινο σύννεφο σκόνης
σκεπάζει μέσα έξω τις σκηνές.



To μπάνιο.



Προσωρινή εγκατάσταση. Μακρόνησος 1950.



Όλα πρέπει να πλυθούν σ' αυτή την ακτή. Τα βαρέλια, τα πιάτα και τα σώματα. Η θάλασσα δε ωπαίνεται ποτέ(;) .

*Οι γυναίκες κοιμούνται στο χώμα, τους πήραν τα φάντζα,
μια ακόμα τιμωρία. Τη νύχτα βγαίνουν οι αρονθαίστοι.
Εδώ μοιράζονται το νερό με τη μεζούνα.*



*«Έρχονται οι γυναίκες». Τίτλος ποιήματος που έγραψε
ο M. Λουντέμης στη Μακρόνησο. BETO, Μάιος 1950.*



*Οι Συσιφίνες. Βαρέλια, κουβάδες,
καρότσια με πέτρες. Πάνε κι έρχονται.*





Αραμηστική φωτογραφία.

Στο «Θέατρο». Άνω ώρες κάθε μέρα. Πρέπει ν' ακούσουν το μάθημα «Εθνικής και Ηθικής αγωγής», ομιλίες «ανανηφόρων», γράμματα στις αρχές του τόπου, διαλέξεις εθνικού-θρησκευτικού περιεχομένου.



Ο στρατιώτης που οδηγούσε την υδροφόρδα είπε: «Οι γυναίκες θα καταργήσουν τη Μακρόνησο».





Εσωτερικό σκηνής στον κλωβό των γυναικών.
Συνεχίζουν το μισοτελειωμένο κέντημα.
Η Ροδούλα διαβάζει δυνατά.



Κοπέλες των ΕΣΑΓ (κλωβός γυναικών).



Ετοιμαστείτε για την επιστροφή στο Τρίκερι.